



**Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,
Gildebroeders en zusters, jongens en meisjes,**

Al weer enkele dagen kijken we terug op 2017.

Een jaar waarin er weer veel gepresteerd werd door de gilden en schutterijen van Gelderland. Een jaar waarin we als gezamenlijke federatie het 70 jarig bestaan van onze organisatie mochten vieren en het jaar waarin we helaas afscheid moesten nemen van schutters en gildevrienden en vriendinnen uit ons midden. Het jaar zal de geschiedenisboeken ingaan met vele verschillende kleuren.....

Maar we moeten ook nu weer vooruit kijken met z'n allen naar datgene wat ons allemaal te wachten staat in een nieuw seizoen en een nieuwe periode.....

Aan het begin van 2018 weet ik op de voorhand al dat er diverse mensen en verenigingen druk bezig zijn met de voorbereidingen voor onze schuttersconcoursen van dit jaar en weet ik dat er diverse mensen bezig zijn met het optimaliseren van systemen op het gebied van organisatie, puntentellingen en materiaalbeheersing. Allemaal zaken die ons allen naar dat fantastische moment moeten toebrengen waarop we elkaar weer kunnen treffen op de schuttersconcoursen en evenementen in de diverse Gelderse dorpen.

Ik waardeer bij voorbaat al het vrijwilligerswerk dat u als schutter of gildebroeder en zuster verzet voor uw vereniging en daarmee ook voor het schutterswezen in zijn totaliteit in Gelderland.

En ik hoop bij voorbaat dat uw inzet niet voor niets zal zijn.... of is geweest.

Toch wil ik ook een paar punten speciaal onder uw aandacht brengen voor de komende periode...

Zo is er op de eerste plaats uw eigen toekomst.... En daarmee doel ik m.n. op de jeugd binnen uw vereniging. Ik hoop dat u inziet hoe belangrijk het is dat u jeugd weet te motiveren om uw schutterij of gilde leuk en aantrekkelijk te vinden.... Voornamelijk voor de kinderen en jongeren is dit belangrijk maar ook voor het voortbestaan van al die tradities die we met elkaar uitdragen...

Een ander punt wat ik graag onder uw aandacht wil brengen is de noodzaak van vrijwilligers... u kent dat allemaal wel vanuit uw eigen vereniging... Vrijwilligers zijn de motoren van uw vereniging, zijn het kruis in de kogels en zijn de vendels die aan de stokken wapperen,,,, want alleen met een stok zwaaien is geen vendelzwaaien... Kortom wees goed en zuinig op uw vrijwilligers die iets doen voor uw vereniging. Want alleen op die manier kunt u uw vereniging draaiende houden zoals dat behoort... gezellig en goed georganiseerd. Ook wij bij de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus hebben behoefte aan vrijwilligers.... De commissies die de concoursen op velerlei manieren draaiende moeten houden hebben altijd behoefte aan die vrijwilligers die opgeleid willen worden tot volwaardig jurylid..... of begeleider.....en dat is voor sommige schutters en gilde leden een mooie kers op de jarenlange taart die zij gedraaid en gemaakt hebben binnen uw eigen vereniging....

Een laatste punt wat ik graag onder uw aandacht wil brengen is het feit wat u doet in de gemeenschap....

En daarmee stimuleer ik de beide voorgaande aspecten nog eens extra aan...

Laat zien in uw dorp of in uw gemeenschap waar u als vereniging voor staat....

Laat zien wat u als schutterij of gilde betekend voor uw dorp of wijk....

Laat zien dat u openstaat voor anderen en dat u bereid bent om naar buiten toe uit te treden ...

en dan bedoel ik niet alleen dat u naar buiten treedt met een jubileum of feestelijkheid maar dat u ook als vereniging laat zien dat u klaar kunt staan voor de gemeenschap als het er echt op aan komt...

Vele mensen verrichten vrijwilligerswerk in Nederland....

Laten wij daar een voorbeeld van zijn in de gedachten van onze Broederschap, onze Trouw en onze Dienstbaarheid. **Ik wens u allen een grandioos 2018 toe, wat mag staan in het teken van Vriendschap, Gezelligheid en Gezondheid.**

Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus,
Wim Sanders.

